



Gepensioneerde Personeelsleden van het Provinciaal Instituut PIVA

Verslag uitstap MECHELEN

Datum : 18 oktober 2018

Deelnemers ;

Astle (1), Bastiaens (1), Bossaerts(1), Cabanier (1), Daems (1), De Smedt(2), Dom (2), Goris (2), Goyvaerts (1), Gysemans (2), Heylen (1), Jagers (2), Janssens (1), Maes (2), Mens(1), Meulemans(2), Spaepen (1), Tréau(1), Van den Broek (1), Van der Heyden (1), Van Gelder(1), Van Herp(1), Verbraeken(2), Verresen (1), Vindelinckx (2), Wijns (2)

Verontschuldigd : Flies, Spaepen, Van der Heyden

Mechelen, hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden.

Dat was het thema van onze wandeling onder leiding van een zeer onderhoudende gids.

We begonnen bij de laatste hertog van Bourgondië, Karelte op zijn schommelpaard. Op zijn 15^e zou hij koning van Spanje en de Amerikaanse gebieden worden en drie jaar later ook Duitse keizer. In het rijk van keizer Karel ging de zon nooit onder.

Karelte werd opgevoed door zijn tante Margaretha (Van Oostenrijk). Haar renaissance paleis ligt aan de overkant van de straat en doet nu dienst als gerechtshof. Het mooie tuintje met arcaden kennen we van T.V.

Overall lopen daar advocaten in zwarte toga.

Onze gids bracht ons eerst langst een minder bekend stukje Mechelen. Via St. Pieter en Paulus en de St. Janskerk naar het Hof van Busleyden. Rombout Keldermans bouwde ook hier voor een prachtig renaissance paleis met binnenplaats en arcaden.

Het” groen waterke” zorgt voor een prachtig uitzicht op het oude refugiehuis. Even langs het aartsbisschoppelijk paleis en een kort bezoekje aan de St. Rombouts kathedraal. Natuurlijk mogen de verhalen over “Op-signoorke” niet ontbreken en het was uitkijken naar de pasgeplaatste schommelpaardjes.



Secretariaat: Bruno Jagers, Letterkundestraat 246, 2610 Wilrijk, Tel. 0476 37 77 75

e-mailadres: bruno@jagers.be

Bankrekening: BE05 0682 1205 6575 / PIGEP, P. Breughelstraat 27, 2900 Schoten



Gepensioneerde Personeelsleden van het Provinciaal Instituut PIVA

De wandeling eindigde bij het huidige stadhuis waar de beste burgemeester van de wereld zetelt.

Aan de Veemarkt kregen we een maneblussersnoepje. Bleek dat onze collega Willy jarig was. Nogmaals proficiat !

Als goede Bourgondiërs snakten we nu wel naar lekker eten en drinken en dat kregen we in de hotelschool COLOMApus

Hier het doorgekregen menu :

FINGER FOOD BITE

HARDER met garnalenbéarnaise, bottarga en walnoot

PARELHOEN Souvaroff en grondloof

BANANA SPLIT met mango en yoghurt

NESPRESSO THEE en versnaperingen

Ik denk dat iedereen heeft genoten

Nu naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

De school van de ursulinen, oorspronkelijk bedoeld als school voor de omgeving. Later uitgebreid met een internaat voor meisjes uit welgestelde families. Na een korte inleiding in de St. Ursulazaal gingen we naar de feeëriekke wintertuin. Adembenemend mooi !

Gans de koepel en een groot stuk van de muren bestaan uit kleurrijke glasramen vol grillige bloemmotieven.

Na de speelse art nouveau wintertuin, kwamen we in een strakke eetzaal in art deco stijl. In beide plaatsen werden alleen de ouders ontvangen.

De school herbergt nog andere schatten. De empiregang, de monumentale eretrap, de schattige La Fontainerefter en dan hebben we nog maar de helft gezien. "On y revient toujours".

Overdonderd door die rijkdom begaven we ons naar PIVA, einde van onze daguitstap.

Anita Heylen



Secretariaat: Bruno Jagers, Letterkundestraat 246, 2610 Wilrijk, Tel. 0476 37 77 75

e-mailadres: bruno@jagers.be

Bankrekening: BE05 0682 1205 6575 / PIGEP, P. Breughelstraat 27, 2900 Schoten